

Informatie over geestelijke verzorging en pastoraat

Als u of uw kind voor onderzoek en behandeling wordt opgenomen, kan dit een ingrijpende gebeurtenis zijn. In een vreemde omgeving komt er ineens veel op u af. Soms is er onzekerheid, zijn er zorgen over de toekomst of is er sprake van een gevoel van eenzaamheid. Hoe moet het verder als ik weer thuis ben? Wat betekent epilepsie voor mijn relatie? Kan ik door mijn slaapproblemen mijn werk wel blijven doen? Waarom overkomt mij dit en wat is de zin ervan? Kempenhaeghe biedt ruimte om met zulke vragen en gevoelens bezig te zijn. Waar de een spreekt van bezieling, heeft een ander het misschien over spiritualiteit of over religieuze bewogenheid. Medewerkers van Kempenhaeghe kijken hier niet raar van op. De geestelijk verzorger neemt graag de tijd om naar u te luisteren. In een aandachtig gesprek is er ruimte voor vreugde en verdriet, voor rust en rusteloosheid. Soms valt alles dan op zijn plaats en kunnen mensen weer even verder. Wij hopen dat u juist in de tijd dat u bij ons bent, kunt ervaren dat er een geestelijk verzorger naast u staat die tijd en aandacht voor u heeft.

Opname van uw kind

De geestelijk verzorger is er ook voor ouders en familieleden van opgenomen patiënten. Als uw kind wordt opgenomen, is dat niet alleen voor uw zoon of dochter een emotionele gebeurtenis. U als ouder kunt zich machteloos voelen omdat u de zorg voor uw kind voor een deel uit handen moet geven. Ook dat roept vragen op: Wat kan ik als vader of moeder in deze situatie betekenen voor mijn kind? Hoe zien de toekomst van mijn kind en mijn eigen toekomst eruit?

De geestelijk verzorger

Anne-Marie Lambert (1957) studeerde Theologie en Levensbeschouwing aan Fontys Hogescholen en later godgeleerdheid en godsdienstwetenschappen aan de Katholieke Universiteit Leuven. Vervolgens studeerde ze Theologie en Geestelijke Verzorging aan de Universiteit Utrecht. Anne-Marie heeft ervaring in het basispastoraat en werkte eerder in diverse verpleeg- en verzorgingshuizen. Ze houdt van klassieke muziek, leest inspirerende literatuur en bezoekt graag musea en concerten. Anne-Marie geniet van boswandelingen met haar gezin.

Weekendvieringen

Iedere zaterdagavond is er in de kapel op de locatie Kloostervelden in Sterksel, samen met de bewoners, om 18.30 uur een viering. Dit kan een eucharistieviering of een woord- en communieviering zijn. Alle vieringen staan vermeld op het intranet van Kempenhaeghe. Medewerkers kunnen u meer vertellen. Wilt u informatie over vieringen buiten de instelling? Neem dan contact op met de geestelijk verzorger.

Hoe kunt u mij bereiken?

Anne-Marie Lambert:
T (040) 227 9268
M 06 83 52 54 32
E: lambertA@kempenhaeghe.nl
Buiten kantooruren zijn wij via de receptie T (040) 227 90 22 of via de medewerkers van uw afdeling te bereiken.

Vanzelfsprekend kunt u ook een beroep doen op uw eigen pastor, imam of andere geestelijk verzorger. Desgewenst kunnen wij u daarbij van dienst zijn.

Versie mei 2016